

## חשיבה מחוץ לקופסא - כך נשבור את תקרת הזכוכית

### הרצאתו של הרב צביאלי בן צור

- א. יסודות השידוך – על פי הזהר הקדוש, הדרך להגיע לתיקון האדם ותיקון העולם, היא רק על ידי איש ואשה, שמנוגדים זה לזה, ורק על ידי חתונה – מחויבות, בין שני הגורמים המנוגדים הללו. כעת אנחנו מתקנים אחד את השני, לא על ידי שנעיר זה לזה, אלא על ידי שלא נעיר, נתאפק ונתגבר.
- ב. כוחה של נתינה - התגברות היא נתינה, והיא מובילה את האדם להתחבר באופן העמוק ביותר עם זה שהוא נתן לו, ובכך נבנה הבית.
- ג. חיצוניות נכונה – מהבחינה החיצונית, צריך המדובר להיות נחמד ברמה בינונית. מפני שהאופי משפיע על היופי, והפנימיות משפיעה על החיצוניות.
- ד. חיצוניות מטעה – 4 שאלות: 1. מה צריך יותר בשידוך, חיצוניות או פנימיות? 2. מתי אמור הקשר להיות חזק יותר, לפני החתונה או אחריה? 3. מה רוב העולם המערבי מחפש יותר פנימיות או חיצוניות? 4. מתי רוב העולם מצליח יותר אחרי החתונה או לפני? 4 המילה האחרונה שבכל שאלה, היא התשובה הנכונה. העולם מחפש חיצוניות שמטבעה דועכת, ומכיוון שמה שחיפשנו זה חיצוניות, בדעוך החיצוניות דועך הבית, 'נישואין בסימן ירידה'. נאמני התורה מחפשים פנימיות ולכן הם חווים 'נישואין בסימן עליה'.
- ה. מדוע נוצרה החיצוניות? – אז מדוע נוצרה החיצוניות? בגלל שאיש ואשה הם הניגוד הגדול בעולם, הרי שבדרך הטבע הם לא היו רוצים להיות יחד. לכן יצר ד' את הרצון להיות יחד, כאמצעי לחתונה. אנו נזדרז לפתח קשר פנימי. ואז, בדעוך החיצוניות, לא רק שתישאר הפנימיות, אלא שהיא תהיה כ"כ חזקה, עד שהיא תעצים את החיצוניות. אם לא, כשתיגמר החיצוניות, יגמר הכל, ואז יתפרץ הניגוד המקורי, ויוביל חלילה לעימותים בלתי פוסקים.
- ו. מסע בעקבות החצי האבוד – על פי הפסוק "אחור וקדם צרתני", שפירושו שאדם וחווה היו בהתחלה אחד, אחר כך נלקחה חווה מאדם, וניתנה לו מחדש. כך בדיוק קורה לכל זיווג אמיתי, שבתחילה הם היו נשמה אחת שנפרדה, ומכאן ואילך נמצאנו למדים שלכל אדם יש את החצי האבוד שלו. שהוא שורש נשמתו. המהפיכה בתפיסה היא שכעת איננו מחפשים בן זוג, אלא את בן זוגנו. ומעתה, כאשר אחפש שידוך, לא אבחר את הנחמד אלא את המתאים לי ביותר. ואת המתאים ביותר נבחר על פי הקריטריונים של השדכן הגדול מכולם בורא כל העולמות שיושב ומזווג זיווגים.
- ז. הקריטריונים למציאת הזיווג האמיתי - בעל טוב, הוא בעל שנשמח בו לטווח הארוך. הכללים הם: 1. יראת שמים - בסיס הנאמנות. 2. מידות טובות - בסיס השליטה העצמית. 3. תורה - בסיס חיי האמת.
- ח. זירת הנאות או זירת התמודדויות - מי שרואה בחיים זירת הנאות, נשבר מכל קושי, ובסוף אין לו גם הנאות. מי שמבין שהחיים הם זירת התמודדויות, אינו נבהל כשהן באות, ומבין שלשם כך הוא התחתן, להתמודד ולהיבנות, אצלו יהפכו החיים מהר מאד לזירת הנאות.
- ט. האם להמשיך לפגישה שניה, או לעצור? ברוב מוחלט של המקרים, ממשיכים לפגישה שניה, למעט בדחיה של ממש, או גילוי מובהק של בעיות. בכל

מקרה שאין סיבה לאמר לא, אומרים כן לפגישה נוספת. בזמני לחץ, נשתחרר נפשית על ידי החלטה נחרצת, שאיננו נפגשים עם מחויבות, ואפילו אם זו פגישה שלישית, אנו נפגשים ברגיעה מוחלטת רק כדי להתרשם.

י. אני רוצה להתחתן!!! - כשהראש אומר כן, יש להילחם בכל הכוח כדי להתחתן. היסוד הוא, שלא נלחמים איתי שאתחתן, ולא נלחמים בשבילי שאתחתן, אנחנו נלחמים כדי להתחתן, כמובן שבשום אופן לא בכל מחיר. ועל ידי זה, כשאנו מחליטים אנחנו החלטנו, וההחלטה נעשית בשמחה גדולה.

יא. ואם יש לו חסרונות? נזכור שאנו נמצא חסרונות גם אחרי החתונה, וממש לא נורא אם מצאנו אותם כעת.

יב. תהליך קבלת ההחלטות - אנו נתייעץ לאורך כל הדרך. במקרים חריגים, כשאנו מזהים קושי בקבלת החלטות, ואובייקטיבית השידוך נראה בסדר, נלך למי שיכול לסייע בידינו לקבל בעזרת ד' החלטה נכונה, ולא נחשוש להחליט בגבורה, האם יהיה בסוף בסדר? זה תלוי בעיקר בתפילותינו ובאישיותנו.

יג. פער גילאים - עד גיל 22 מותר להתפנק, אחר כך, עד 5 שנים אין בכלל בעיה. מעבר לכך, לא לדחות בלי לשאול רב. תשתית השאלה היא אם הוא 'זקן' באופי.

יד. משפחה לא תורנית - כאן נציג 8 שאלות: עד כמה מעורבים? עד כמה הוא קשור אליהם? האם הוא מוכן לא לגור לידם? בני כמה הילדים בבית? האם יש, או יהיו נכדים? האם ההורים שמחים בהתחזקות של הבן, ולדוגמא, האם הם הכשירו את הבית לכבודו? האם הטכנולוגיות בבית חוגגות?

טו. על מה נתפשר? אנו נתפשר על כל מה שאינו האדם עצמו! גובה, מצב כלכלי, משפחה לא מיוחסת, חיצוניות בינונית.

טז. על מה לא נתפשר? נמעט להתפשר על מה שהוא האדם עצמו! מידות טובות, יראת שמים, טכנולוגיות אסורות, חיבור משמעותי לתורה.

יז. השידוך האופטימלי - יש בחורים שכדאי להתחתן איתם, אפילו אם נוותר בדרך על דברים מסוימים, פשוט כי הם, טובים, נורמליים, ובריאים בנפשם, או, צדיקים מתוקים וחביבים שאיתם ודאי נסתדר בחיים.

יח. סולם עם שלבים הגה"צ רבי יוסף ציינווירט שליט"א אמר לי: - "מזל טוב גדול מורכב מהרבה מז"ט קטנים. לכן, צדיקים שילמו דמי שדכנות על כל הצעה. מפני שהשידוך הוא כמו סולם עם שלבים, כשגם גט רח"ל הוא לעיתים שלב, תפלתנו למינימום שלבים.

יט. תפילה ללא הפסקה - תפילה היא כמו קדיחה בקיר שאיננו יודעים את עוביו.

כ. כשמגיע הזמן - כלום לא יעכב, איש לא יהרוס, וכדברי רבי ישראל מרוז'ין זצ"ל, אם לא הגיע הזמן, תיפול הטבעת בין קרשי החופה, ותימצא בדיוק מתי שיגיע הזמן להינשא.

**מזל טוב**